



een uitgave van  
**Uitgeverij Bontekoe**



# Superhugo vliegt naar de maan

*Hugo houdt niet van vuurpijlen. Veel te veel herrie!*

*Buurhond Happo heeft daar geen last van en laat zich zelfs in een raket de ruimte in schieten. Dat kan een held als Superhugo niet op zich laten zitten. Hij zal het bewijzen: alleen superhonden kunnen naar de maan vliegen!*

## De leesvragen

- Het verhaal springt van oud en nieuw naar de lente. Lees bladzijde 8 'Hugo hield niet...' t/m bladzijde 10 '...buurman Bas.' voor.

**Leesvraag:** Wanneer speelt jouw verhaal zich af? Loopt dit achter elkaar door of zit er ook een tijdje tussen?

- Lees het verhaal t/m bladzijde 24 '...ook de lucht in ...' voor. Hoe zal dit verhaal aflopen? Laat de kinderen het verhaal verder schrijven.

• "Een kleine stap voor mij, maar een grote stap voor alle honden van de hele wereld!" Dit citaat vind je op bladzijde 36. Het lijkt op wat Neil Armstrong, de eerste mens op de maan, gezegd heeft: 'Het is een kleine stap voor een mens, een grote sprong voor de mensheid.'

Hierdoor lijkt dit stukje in dit verhaal erg veel op de werkelijkheid.

**Leesvraag:** Is er iets in jouw boek dat erg op de werkelijkheid lijkt?